

Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Οι σχολικές εκδρομές είναι πολύ ωραίες! Όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι δάσκαλοι περνούν ωραία! Θα σας διηγηθώ λοιπόν την πρώτη μου Γυμνασιακή εκδρομή.

Ήταν Τρίτη 5 Νοεμβρίου που θα πηγαίναμε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ξεκινήσαμε με το λεωφορείο και δύο παιδιά έβαζαν μουσική. Κάποια άλλα φορούσαν ακουστικά και άκουγαν τη δική τους μουσική.

Όταν φτάσαμε μας έβαλαν σε δυο ομάδες, όπως μας

είχαν πει. Εγώ ήμουν στην πρώτη ομάδα.

Αρχικά μας οδήγησαν σε ένα σημείο έξω από το Σταύρος Νιάρχος και μας είπαν για την ιστορία του κέντρου. Στη συνέχεια πήγαμε σε μια αίθουσα και παρακολουθήσαμε ένα video, σχετικά με το περιβάλλον και τη ρύπανσή του. Ύστερα πήραν δυο μαθητές για να μας δείξουν ένα πείραμα με ένα θερμοκήπιο και ένα θερμόμετρο και στη συνέχεια δυο άλλοι μαθητές βοήθησαν στην επίδειξη ενός δεύτερου πειράματος σχετικά με τη στάθμη του νερού.

Ανά δύο αναλάβαμε την κατασκευή του πρώτου ηλιακού αυτοκινήτου και φορώντας γυαλιά VR είδαμε πώς είναι όλο το Κέντρο Πολιτισμού, από μέσα και έξω.

Στο τέλος κάναμε βόλτες μόνοι μας. Εξερευνήσαμε όλο το πάρκο και αγοράσαμε αναμνηστικά δωράκια.

Ήταν μία από τις καλύτερες σχολικές μου εκδρομές!!!!

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, παρακολουθήσαμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή. Μας μίλησαν για το κλίμα της περιοχής μας, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και για την κατασκευή του Ίδρυματος. Επίσης κατασκευάσαμε ηλιακά αυτοκίνητα και είδαμε σε εικονική πραγματικότητα ολόκληρο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τέλος κάναμε πολύ ωραίες δραστηριότητες!

Την Τρίτη 5/11/19 πήγαμε μια εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ. Ήταν πολύ ωραία, ειδικά όταν παρακολουθήσαμε την παρουσίαση με θέμα την κλιματική αλλαγή. Κάναμε πειράματα σε σχέση με αυτό το θέμα και μας τα εξήγησαν. Εγώ έκανα ένα πείραμα με κάτι παγόβουνα και μια πισίνα για να δούμε αν θα ανεβεί η στάθμη του νερού. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Άρεσαν πολύ σε όλους μας!

Στο τέλος εξερευνήσαμε το χώρο και παίξαμε πολλά παιχνίδια.

Ήταν η καλύτερη εκδρομή!!!!

Η εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ ήταν μια από τις ωραιότερες εκδρομές που έχω πάει ποτέ.

Στην αρχή μας υποδέχτηκε ένας ευγενέστατος κύριος και μας εξήγησε το πώς δουλεύει αυτό το κτήριο. Αυτό που μου έμεινε είναι ότι το κτήριο είναι 100% φιλικό προς το περιβάλλον. Το ενεργειακό στέγαστρο παράγει ηλεκτρική ενέργεια, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς και στο στόχο για ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων. Η σκεπή του έχει χώμα και φυτεμένα πάνω από 1.400 δέντρα και 300.000 θάμνους για να έχει σωστή θερμοκρασία. Μάθαμε και πολλά άλλα πράγματα για την κατασκευή του.

Κάναμε μισή ώρα διάλειμμα και μετά παρακολουθήσαμε ένα υπέροχο και χρήσιμο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή. Μάθαμε τι είναι το κλίμα ενός τόπου. Μιλήσαμε για το κακό που κάνουμε στη γη με τη λανθασμένη κατασκευή κτηρίων και γενικότερα το πόσο κακό κάνουμε στο περιβάλλον μας. Επίσης μιλήσαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και είδαμε το πάρκο με VR. Φτιάξαμε ηλιακά αμαξάκια και συζητήσαμε για τη συμβολή τους στο περιβάλλον.

Ασχοληθήκαμε με διάφορες δραστηριότητες και κάναμε βόλτες σε όλο το πάρκο!

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το ΚΠΙΣΝ. Ήταν όλα πολύ οργανωμένα. Όταν φτάσαμε εκεί μας υποδέχτηκε ένας κύριος και μας οδήγησε σε ένα σημείο του μεγάλου πάρκου και μας έδωσε πολλές πληροφορίες για την ιστορία του Ιδρύματος. Έπειτα κατευθυνθήκαμε σε μια αίθουσα όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα: «Το κλίμα αλλάζει». Εκεί ήταν και μια κυρία η οποία θα μας έκανε την παρουσίαση. Μας μίλησαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις του στη θερμοκρασία της Γης. Στη συνέχεια κάναμε αρκετά πειράματα και παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστικά. Όταν τελείωσε το πρόγραμμα μας άφησαν να εξερευνήσουμε το πάρκο. Όλοι οι χώροι ήταν πολύ ωραίοι και φιλικοί προς το περιβάλλον. Είχε πολλούς χώρους διασκέδασης.

Ήταν όλα πολύ ωραία και περάσαμε φανταστικά!

Στο ΚΠΙΣΝ πέρασα τέλεια! Ήταν η αγαπημένη μου εκδρομή!

Πρώτα κάναμε μια βόλτα στον τεχνητό λόφο του και μας μίλησαν για το πάρκο. Μετά μας πήγαν στην τεράστια Εθνική Βιβλιοθήκη και παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή. Εγώ κρατούσα και σημειώσεις για ένα power point.

Τέλος μας άφησαν «ελεύθερους» να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πήγαμε μια βόλτα στο πάρκο και παίξαμε διάφορα παιχνίδια. Επίσης εντυπωσιαστήκαμε από το τεράστιο σιντριβάνι με τα προγραμματισμένα water shows βασισμένα σε χορογραφίες. Βγάλαμε φωτογραφίες, βραχήκαμε και τρέχαμε ασταμάτητα.

Όμως το αγαπημένο μου σημείο, που δε θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν ανεβήκαμε ψηλά, στο Φάρο. Από κει βλέπαμε όλη την Αθήνα. Την Ακρόπολη, το Λυκαβηττό κ.ά. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ όταν είδαμε μέσα από το τηλεσκόπιο την Ακρόπολη. Τη βλέπαμε λες και είμαστε ακριβώς δίπλα.

Μου άρεσε πάρα πολύ! Θα ήθελα να ξαναπάω σίγουρα. Άξιζε!!!

Το Σχολείο μας οργάνωσε μια επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ. Η Α' τάξη παρακολούθησε Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Οι μαθητές του Α1 παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα με θέμα την κλιματική αλλαγή. Μιλήσαμε για πολλά καινούρια πράγματα και θέματα. Εμείς μπορούσαμε να εκφράσουμε ελεύθερα τη γνώμη μας και τις απορίες μας. Κάναμε πολλά πειράματα και στο τέλος του προγράμματος είδαμε με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας όλους τους χώρους του πάρκου. Επίσης φτιάξαμε μια μινιατούρα ηλιακού αυτοκινήτου. Μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες για την κατασκευή και τη λειτουργία του κτηρίου και τέλος εξερευνήσαμε μόνοι μας ολόκληρο το πάρκο.

Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη!!!!



Την Τρίτη 5/11/2019 επισκεφθήκαμε το ΚΠΙΣΝ και παρακολουθήσαμε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή. Ήταν μια ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εμπειρία, αφού μέσα από πειράματα και άλλες δραστηριότητες μάθαμε για την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει. Έπειτα από την παρουσίαση που μας είχαν ετοιμάσει και γνωρίζοντας πλέον για το τι μπορούμε να κάνουμε οι ίδιοι για να τη σταματήσουμε,

αλλά και πώς δημιουργείται το πρόβλημα αυτό, φτιάξαμε και εμείς με τη βοήθεια των υπεύθυνων το δικό μας ηλιακό αυτοκινητάκι!

Τέλος κάναμε ένα μεγάλο περίπατο για να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους χώρους του Ιδρύματος.

Ήταν μια όμορφη εμπειρία και σίγουρα μάθαμε πολλά χρήσιμα πράγματα!

Οι μαθητές του Α1



Στις 5/11/19 επισκεφθήκαμε με το Σχολείο μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί μας άφησαν να εξερευνήσουμε το χώρο για λίγη ώρα. Εμείς ενθουσιαστήκαμε και πήγαμε με πολλή χαρά και περιέργεια στο Φάρο. Από εκεί απολαύσαμε μια καταπληκτική θέα. Φαινόταν όλη η Αττική. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Μετά από όλα αυτά μας περίμενε μια έκπληξη με ένα σόου με μουσική στο σιντριβάνι.

Έπειτα παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα που μας είχαν ετοιμάσει.

Αυτή η εκδρομή ήταν μια από τις καλύτερες εκδρομές!

Η εκδρομή στο Σταύρος Νιάρχος ήταν εκπληκτική!

Ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε περίπατους και να εξερευνήσουμε το χώρο. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ήταν εκθαμβωτική! Μας εντυπωσίασε το πόσο ήρεμοι και ήσυχoi ήταν εκεί μέσα οι άνθρωποι.

Επίσης τα προγράμματα που παρακολουθήσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θα θέλαμε να καθίσουμε εκεί περισσότερο για να ερευνήσουμε καλύτερα το μέρος το οποίο ήταν τεράστιο.

Η εκδρομή που πήγαμε στο ΚΠΙΣΝ θα μου μείνει αξέχαστη!

Εξερευνήσαμε το χώρο. Πήγαμε στη μεγάλη Βιβλιοθήκη και στην τεχνητή λίμνη. Ανεβήκαμε στον όγδοο όροφο, που έβλεπες όλο το ίδρυμα από ψηλά. Χωριστήκαμε σε ομάδες και οι υπεύθυνοι μας οδήγησαν στην παιδική Βιβλιοθήκη, όπου μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για αυτό το καταπληκτικό κέντρο.

Ύστερα μας έδειξαν κάποια σχέδια από πόλεις που δεν έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Έτσι φτιάξαμε και εμείς τη δικιά μας.

Ήταν αναμφίβολα η καλύτερη σχολική εκδρομή που έχουμε πάει!!!



Μια διαφορετική εκδρομή!

Όταν βγήκα από το λεωφορείο έμεινα έκπληκτη! Ο λόγος είναι γιατί το ΚΠΙΣΝ είναι τόσο μεγάλο και έχει ωραία πράγματα. Πρώτα είδα την Εθνική Βιβλιοθήκη. Τους επάνω ορόφους με την καταπληκτική θέα. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες για να εξερευνήσουμε το κτήριο.

Στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης, παρακολουθήσαμε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Στο κατώφλι της Αρχιτεκτονικής». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι υπεύθυνοι μας μίλησαν για διάφορους αρχιτέκτονες που σκέφτηκαν να

δημιουργήσουν φανταστικές πόλεις. Στη συνέχεια φτιάξαμε και εμείς μια!

Αυτή η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη!

Η εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ ήταν τέλεια και δε θα την ξεχάσουμε ποτέ!

Στην αρχή μας άφησαν από τις 9:30 μέχρι και τις 10:50 ελεύθερους σε όλο το κέντρο. Μετά πήγαμε να παρακολουθήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου μας έδειξαν διάφορα σχέδια αρχιτεκτονικής, τα οποία δεν είχαν δημιουργηθεί ποτέ. Στη συνέχεια μας έβαλαν να σχεδιάσουμε μια μακέτα που αφορούσε το δικό μας φανταστικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ ήταν φανταστική! Περάσαμε όλοι πολύ ωραία και θα θέλαμε να ξαναπάμε!!

Οι μαθητές του Α3